

tekst
Erik Kuipers



Reizen

 72 uur in

VAL THORENS

— De Oostenrijkse skibestemmingen zijn gezellig, want: in tegenstelling tot de Franse zijn het veelal organisch gegroeide Alpendorpen, maar daardoor zijn ze doogaans ook een eindje verwijderd van de skiliften. Daar moet je dan met een bus naartoe. Het Franse Val Thorens combineert het beste van twee werelden. Ook al is het skiresort speciaal voor dat doel gebouwd, het is een gezellig chaletdorp met een legendarische après-ski. En doordat het dorp speciaal

voor dat doel gebouwd is, ligt het in het meest sneeuwzekere gebied van Europa. In welk hotel of appartement je ook verblijft, je skiet er gewoon in en uit, van en naar de piste.

Val Thorens maakt deel uit van het gebied Les Trois Vallées, waar ook de valleien van Les Menuires en Bellevalle bij horen. Samen met Meribel, La Tania en Courchevel wordt het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld gevormd, met zo'n 607 kilometer aan geprepareerde pistes.

Val Thorens is van 18 november tot 18 mei geopend voor publiek.



DOEN
IJSDUIKEN
LAC DULOU
— Vooral in de vroege ochtend is het schouwspel onder het bevroren meer adembenemend: de opkomende zon kleurt de waterspiegel afwisselend goud en turquoise.
val-thorens.evolution2-divingcenter.com

LUNCH & APRÈS-SKI
LA FOLIE DOUCE
PISTE PLEIN SUD
— Als je de voordeur van het houten chalet opend, tuimel je in de gezelligheid van een *petite cuisine*. De gerechten zijn *mise en place* door chef Damien De Valukhoff, die veel werkt met lokale kaassoorten. Door het raam heb je zicht op het Mont Blanc-massief. Na drie uur 's middags loopt de zonnige tuin van La Folie Douce ('de zoete gekte') snel vol voor de après-ski. Zorg dat je bijtijds, even voor vijven, al aan de afdaling begint, nog voor de aangeschoten meute.
lafoliedouce-valthorens.com



DINER
LA PAUSE PIERRETTE
PLACE PÉCLET
— Chef Dorian Roche van dit poppige maar ruim opgezette restaurant mocht onlangs de titel Maître Restaurateur aannemen, uitgereikt door de Franse vereniging van fijnproevers. Zijn kookstijl is – eigenlijk vrij on-Frans – er een van een pretentieuze kwaliteit.
leportillo.com/restaurant.html



DINER
L'ÉPICURIEN
RUE DU SOLEIL
— Deze sterrent is een welkome aanvulling op het gros van de restaurants in het skigebied, dat veelal gericht is op voedsel met snelle koolhydraten, zoals pizza of kaasfondue. Het ontdekkingsmenu van chef Jérémy Gillon bestaat uit zeven gangen en loopt met amuses en tussenhapjes op tot twaalf. Na vier uur voel je je geheid content en allesbehalve volgepropt.
village-montana.com



COCKTAILS & SLAPEN
PASHMINA
PLACE DU SLALOM
— Helemaal aan het einde van de *rue du soif* ('straat van de dorst', waar zich de meeste feestcafés bevinden) ligt hotel Pashmina (zacht soort wol), een heus toevluchtsoord of *refuge*, met alle geborgenheid en luxe van dien. Na een dag in de ruwe natuur is het contrast met het elegante interieur van de lounge, verfijnde *apéritives* en de gerechten van sterrenchef Josselin Jeanblanc messcherp.
hotelpashmina.com



LUNCH
LA MAISON
RUE DE CARON
— Restaurant La Maison combineert een kleine kaart met een groot terras. Hierdoor eet je goed en vers gemaakte gerechten als charcuterie, casserole of romige burrata onder een brede zonnehemel, want: we zitten hoog boven de wolken.
la-maison-valthorens.fr



SLAPEN
KOH-INOR
RUE DU GÉBROULAZ
— Als een baldakijn hangt het hotel aan de westelijke bergflank boven het dorp, zodat je bij een verblijf op de eerste rang zit voor een van de mooiste zonsondergangen van de Alpen. Om het schouwspel goed te kunnen volgen heeft het gebouw veel glazen wanden en zijn de lobby en de spa zelfs geheel uit glas opgetrokken. Maak je over pottenkijkers maar geen zorgen: Koh-I Nor is op 2350 meter het hoogstgelegen vijfsterrenhotel van Europa.
hotel.kohinor.com/fr



APRÈS-SKI
LE MONDE
PLACE PÉCLET
— Deze kroeg is er één in de categorie 'zo fout dat het weer leuk is'. Midden op de officieuze *rue de la soif* van Val Thorens vind je Le Monde, het soort Brabants feestcafé waar het waterpistool met wodka-karamel nooit ver weg is.
lemonde.nl



UITGAAN
LE MALAYSIA
PLACE CARON
— Verborgen in de kelderruimte onder een soort kersstalletje op het centrale plein zit een discotheek met een dansvloer van 700 m². Het is de ultieme sneuvelkroeg die tot vier uur 's nacht een plek biedt aan eenieder die nog geen zin heeft om te gaan slapen.
lemalaysia.com